

Hembygdsföreningen Boda By. Verksamhetsberättelse 2016.

STYRELSEN

Styrelsen har bestått av:
Ordförande Martin Ulltin
Kassör Elin Gawell
Sekreterare
 Gudrun Zachrisson Ones
Informatör Hans Mathisson
Ledamot Hans Åhlberg

ÖVRIGA FÖRTROENDEPOSTER

Revisor: Berndt Lindberg
Revisorssuppleant:
 Christina Hällstrand
Valberedningen har bestått av:
Ture Ulltin
Anna Hertting
Lars-Olov Olsén

Styrelsen har haft 8 (inkl. konstituerande den 19/1) sammankomster under året. Årsmötet hölls den 21/2 2016.

EVENEMANG

Följande evenemang har anordnats under året:

Dartkväll

Bystugan lördag den 19 mars 2016

Dartkvällen började redan på eftermiddagen, då "Vi unga i Boda" hade en egen turnering, som blev väldigt lyckad.

Vi vuxna möttes på kvällen och ägnade oss åt denna precisionssport med mång-hundraåriga anor i England (åtminstone 1500-talet) men som inte kom till Sverige förrän på 1960-talet – och nu alltså även till Boda. ...



Fågelräkning

Bullerö helgen den 8-10 april 2016

Janne Olsén, naturbevakare för Bullerö naturreservat och uppvuxen och boende i Boda, inbjöd även i år medlemmarna i Hembygdsföreningen att delta i den sjöfågelräkning som varje vår genomförs av "Östersjöprojektet" i dess faktainsamling. "Östersjöprojektet" (balticseaproject.org) är ett omfattande forskningsprojekt i samarbete mellan alla länder runt Östersjön. Bullerö bidrar med fågelräkning, vattenprovtagning, algbildningskontroll och allmän övervakning.

Vi var ca 10 personer som möttes på kajen i Stavsnäs vinterhamn för vidare transport ut till Bullerö. Fint väder med friska vindar. Framför oss hade vi nästan två dygn i Bulleröns karga ölandskap. Övernattning i Bullerö by, kunskapsgenomgång av Janne för att vi skulle kunna genomföra vår uppgift, ut med båten för själva räknandet, gemensamma middagar, samtal, sång o musik, promenader runt ön, Liljefors ateljé. Det är mycket man hinner med på en helg. – Det var inte riktigt samma fågelarter som vi skulle räkna i år som förra året. Vi koncentrerade oss på grågås och ejder. Läget för grågåsen är mycket gott – medan det däremot fortfarande ser allvarligt ut för ejdern.

Tack Janne för en mycket intressant och innehållsrik helg.



Valborgsmässoafton

Boda Bystuga och udden vid
”ångbåtsbryggan” den 30 april 2016

Bystugan blev full av vuxna och barn när hembygdsföreningen traditionsenligt, till Valborgs ära, bjöd på ärtsoppa med tillbehör. Hög stämning. Senare anslöt än fler till brasan nere på udden. Vi hjälptes åt att mata elden som flammade så vacker mot det mörka vattnet. Hasse och Martin ledde vårsångerna och vi kände alla – att nu är det vår!



Midsommar i Boda

Midsommarängen och Hans-Ingvars loge
fredag den 24 juni 2016

Vackert väder, om än litet kyligt. Stången, som var ny för året majades kl 10. Alla barn som hjälpte till fick åka en traktortur genom byn när stången var klar. Kl 15 började dansen på midsommarängen under Eva Södermans ledning. Stefan Norrby stod för lekarna. Hasse M spelade dragspel trots skadad hand – och Niklas spelade nyckelharpa. På kvällen dans på logen till levande musik av Sverre. Härlig trängsel på dansgolvet! Tack alla som hjälpt till och bidragit till att vi håller Bodas stolta midsommartraditioner vid liv.



Utflykt till Siaröfortet

Båtresa från Vaxholm ToR Siaröfortet
söndag den 21 augusti 2016

Det var en riktigt gråuggig dag vi fick på Siaröfortet, regnet öste ner. Vi fick en guidad tur som började inne i fortet.

Siaröfortet ligger på Kyrkogårdsön väst om Siarö, vid Furusundsleden. Fortet var från början planerat att uppföras på Siarö, därav namnet. Man ändrade sig dock och byggde istället på Kyrkogårdsön. Namnet Kyrkogårdsön kommer av att det fanns en gammal begravningsplats för koleraoffer på ön. Idag är Siaröfortet ett militärmuseum. Det finns vandrarhem och konferenscenter i de gamla kasernerna.



Boda Boulemästerskap 2016

Bodas bouleplan söndag den 8 september 2016

Den 25 september avgjordes Boda Boulemästerskap. 5 lag deltog. I den dramatiska finalen vann Susanne och Martin och erövrade därmed vandringspokalen efter tre vunna mästerskap.



Taube-quiz

Boda Bystuga fredag den 25 november 2016

En kväll med musikquiz med Evert Taube som tema. Martin och Hasse stod som vanligt för musik (gitarr, piano och dragspel) och frågor som kunde handla såväl om Evert Taubes vis-skatt som om dess kulturella och historiska sammanhang. Vi alla sjöng med i visorna alltefter förmåga. En glad och trevlig kväll som gav mersmak. Vinnande lag fick en flaska champagne.

Luciafirande

Bystugan tisdag den 13 december 2016

Vi samlades i Bystugan kl 18 för kaffe, lussekatter, pepparkakor, glögg och ett litet luciatåg med luciasånger. Tack Tyra och Nemo, för att ni ville komma med ljus och sång även i år! En stämningsfull kväll i mörkaste vinternatten.



DESSUTOM

Har styrelsen ordnat med ett **BUSSBIBLIOTEK** i väntkuren vid Boda brygga. Där finns numera en hylla där föreningens medlemmar och andra intresserade kan sätta böcker som det inte finns plats för hemma. Där finns ett anslag som uppmanar buss- och båtresenärer att låna reselektyr och fylla på med egna böcker. Efter vad vi förstår har initiativet uppskattats – hyllan är ofta tom. Föreningens medlemmar är förstås välkomna att bidra med sina hyllvärmare.

En **ARBETSGRUPP FÖR NY BODAUTSTÄLLNING** har bildats. Sju personer har anslutit sig. Tre möten har hållits. Än så länge befinner sig arbetet i en trevande start.

Boda den 19 januari 2017

Martin Ulltin

Elin Gawell

Hans Mathisson

Hans Åhlberg

Gudrun Zachrisson Ones



Boda By